

Wat is jouw missie?

missio



Liturgie- en
preeksuggesties



Missiezondag
20 oktober 2019

missio.nl

Missiezondag

20 oktober 2019



Wat is jouw missie?

Inleiding

In deze brochure vindt u suggesties voor een viering in het weekeinde van Missiezondag 20 oktober. De achtergrondinformatie over Noordoost-India en de gedachten bij het evangelie kunt u gebruiken bij de overweging. Verder vindt u hier gebeden voor in de viering. Deze brochure is ook te downloaden van onze website, in een pdf-bestand. Als u de brochure in een word-bestand wilt hebben, kunt u een e-mail sturen aan: m.baijens@missio.nl

Missio en Missiezondag

Missio is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Missio Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. De jaarlijkse collecte op Missiezondag dient niet verward te worden met andere missionaire projecten. Het centrale solidariteitsfonds van Missio ondersteunt ook die bisdommen en parochies die geen directe verbinding hebben met geldgevers. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Bouwstenen voor de overweging

1. Noordoost-India



Het noordoosten van India is een bijzonder gebied. Slechts via een smalle doorgang is het verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied bestaat uit 7 deelstaten, die ook wel de 'Seven Sisters' genoemd worden. Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen. Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. De mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya (grenzend aan China) verboden voor buitenlanders, nog tot het eind van de 70-er jaren van de 20e eeuw. Missionering was strafbaar en werd alleen door leken gedaan. Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat varieert het aantal christenen zeer sterk. In Nagaland is rond de 90 procent van de bevolking christelijk, in Assam slechts 4 procent.

Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen in Noordoost-India is hoog, zodat er steeds meer priesters en religieuzen komen die vanwege hun afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van belang om het evangelie binnen de specifieke situatie van de inheemse volken te verkondigen.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

2. Campagne voor de Wereldmissiemaand



In de campagne voor de Wereldmissiemaand richt Missio zich op de volgende aandachtspunten:

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de deelstaat Arunachal Pradesh in de Himalaya. De rondtrekkende zusters franciscanessen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

Kolenmijnbouw

Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief. Hier zijn het zusters van de Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild.

Theeplantages

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle plukkers. Ze worden uitgebuit en zijn vaak ook slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. De poster laat dat ook zien. Drie jonge vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist hebben bijgewoond in het dorp Rakso en gaan op weg. Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, ieder op hun eigen manier.

Missio wil iedereen uitdagen om na te denken over haar of zijn eigen missie in het leven.

Meer informatie over de Buitengewone Missiemaand kunt u vinden op de Engelstalige website: www.october2019.va

3. Bij het evangelie



Bidden, waar is dat nog goed voor? Je zou het je wel afvragen bij alle beelden en verhalen over oorlog en geweld die dagelijks op ons afkomen via de krant, televisie en internet. Zoveel mensen in de wereld die in diepe ellende leven. En God lijkt te zwijgen.

In de evangelielezing van vandaag geeft Jezus ons het voorbeeld van de weduwe en zegt ons dat we net als zij moeten volhouden. Dat we moeten volhouden in het gebed.

Wij moeten blijven bidden en de moed niet opgeven. Want zelfs de rechter die zich van niets en niemand iets aantrok, bleek gevoelig voor de smeekbeden van de weduwe. Zij het dan om de 'verkeerde' reden: hij wilde van het gezeur af zijn. Hoeveel meer zal onze God, de rechtvaardige, dan wel niet naar ons horen en luisteren. Hij zal ons niet vergeten als wij standvastig blijven bidden en de moed niet opgeven.

Maar helpt bidden? Niet als je bidt om je eigen verantwoordelijkheid af te schuiven op God. Bidden neemt onze eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van deze wereld en haar bewoners niet weg. Zelf zullen we de handen uit de mouwen moeten steken en het niet alleen bij mooie woorden laten. Juist als je zo druk bent met acties voor een betere wereld en de zorg voor je naaste, is het dan nog wel 'nodig' om te bidden? Wat voegt bidden toe, welke meerwaarde heeft het?

Maar omdat wij zoveel verantwoordelijkheid hebben als mensen voor elkaar en voor de schepping, ervaren we steeds meer dat we dat helemaal niet alleen kunnen. Wie alleen maar doet en nooit eens stilstaat, is op een gegeven moment opgebrand. Actie zonder contemplatie is leeg. Het is van wezenlijk belang om in verbinding te blijven staan met je innerlijke bron, met God. Dat kan door te bidden. Je kunt niet opkomen voor anderen zonder dat je in verbinding staat met je eigen bron.

Bidden is een manier van in het leven staan, een levenshouding. Onze hoop en verlangen naar een betere wereld en een beter leven proberen we te verwoorden in gebed tot God. Of we bidden zonder woorden. In de stilte kun je luisteren naar Gods stem, naar Gods Woord.

Albert Schweitzer heeft ooit een prachtige uitspraak gedaan over bidden:



“Gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen mensen, en mensen veranderen de wereld”.

Albert Schweitzer



Openingswoord

'Wat is jouw missie?': een uitdagende vraag voor ieder van ons. Het is vandaag Missiezondag en op alle continenten vieren katholieke gelovigen hun wereldomvattende gemeenschap in gebed en solidariteit.

De Wereldmissiemaand oktober is dit jaar door paus Franciscus uitgeroepen tot een Buitengewone Missiemaand, met als thema 'Gedoopt en Gezonden'.

Met het doopsel hebben wij een zending, een missie ontvangen. Dat geldt voor ons hier in deze kerk. Dat geldt ook voor onze medegelovigen in Noordoost-India, het gebied dat in de Wereldmissiemaand centraal staat. Speciaal met hen zijn wij vandaag in gebed en in onze missie verbonden.

Openingsgebed

Goede God,
maak ons opmerkzaam voor de nood
van de mensen in Noordoost-India en overal
waar we verdriet en lijden ontmoeten.
Open onze oren en onze harten voor degenen
die lijden onder geweld en bedreiging,
onder armoede en discriminatie.
Maak ons ook ontvankelijk voor
de verhalen van hoop
die vertellen van toewijding en goedheid,
van de moed om te dienen
en de gave om lief te hebben.
Schenk ons uw boodschap van hoop,
uw woord van bevrijding.
Dat vragen wij U
door Jezus Christus, onze Heer en broeder.
Amen.

Lezingen

Exodus 17,8-13
2 Timoteüs 3,14-4,2
Lucas 18,1-8

Voorbeden

Wij zijn gedoopt en gezonden. Vandaag op Missiezondag brengen wij onze gebeden voor God:

Voor de kerk in Noordoost-India: dat haar inzet voor de rechten en de leefomstandigheden van alle mensen in de regio bijdraagt aan vrede.

Voor de catechisten, religieuzen en priesters die zich teweerstellen tegen uitbuiting en mensenhandel: dat zij kracht en solidariteit mogen ervaren.

Voor alle mensen die zich bekennen tot het christelijk geloof: dat hun doop en zending hen groothartig en moedig maakt om zich in dienst van anderen te stellen.

Voor allen die zich wereldwijd in de politiek en de samenleving inzetten voor een vreedzaam samenleven, onafhankelijk van afkomst, huidskleur en religie: dat hun voorbeeld tot meer recht en gerechtigheid leidt.

Aankondiging van de collecte

De collecte van Missiezondag is onderdeel van de solidariteitsactie in alle ongeveer 3.000 bisdommen over de hele wereld. Op alle continenten volgen de gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke hulpprojecten in de armste landen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Noordoost-India, te ondersteunen. Stelt u zich eens voor: als slechts tien procent van alle katholieke gelovigen daaraan meedoet, dan betekent dat dat over de hele wereld meer dan 120 miljoen mensen meedoen. Wij nodigen u uit, vandaag deel te nemen aan deze solidariteitactie met uw bijdrage. Samen kunnen we veel tot stand brengen. Hartelijk dank.

Tip: Als u op de Wereldmissiedag van de kinderen (weekend van 5 en 6 oktober) de spaarzakjes uitgedeeld hebt, kunt u ze nu laten inzamelen door de kinderen.

Slotgebed

Goede God,
Leid ons naar de verten,
naar de verscheidenheid van mensen en culturen.
Laat U zien in hun tradities,
liederen, dansen en verhalen.
Wees bij ons als we elkaar ontmoeten.
Wees bij ons als we met elkaar spreken
over vreugde en verdriet,
geloof en twijfel, over U.
Leid ons naar de verten, God,
en daar aan voorbij.
Amen.

Zegenbede

Goede God,
laat ons nu gesterkt door deze viering
uiteen gaan en vol levensvreugde
de taken die U ons heeft toebedacht, vervullen.

Laat ons nooit die mensen vergeten,
die lijden onder grote armoede en ongerechtigheid,
zoals ook veel mensen in Noordoost-India.
Mogen onze gebeden en gaven van vandaag
bijdragen aan een verbetering van hun leven.

God zegene en behoede u op al uw wegen.
In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.



Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand 2019

Hemelse Vader
toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om "alle volken tot leerling te maken".
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.

Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.

Help ons om de reddende liefde
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Kerk zijn

Kerk zijn
is gemeenschap vormen van mensen
die niet alleen geloven in de Heer
maar ook bereid zijn
om in en door een leven van dienstbaarheid
het leven en het woord van de Heer
waar te maken:
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.
In de mate dat de gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
in die mate zullen ze het evangelie van de Heer
waar kunnen maken
voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.
Amen.

Samuel Rayan, India

Uit: Wereldwijd Brevier

Gebed voor Noordoost-India

God,
Zegen Noordoost-India,
en alle honderden stammen,
alle honderden talen die er gesproken worden.
Zegen allen van Tirap tot Terai,
tot in de Himalaya.

Draag zorg voor de Brahmaputra,
de hoogten van Zapfu en Phawngpui,
voor Nokrek en het Loktak meer,
voor de Sohra-regen en de beekjes van Simsang,
de heuvels van Barak, Manas en Bhutan,
de grotten van Mawsmi en de golven van Umiam.

Bedankt voor het overvloedige water,
voor de heuvels van Tripura,
en de besneeuwde hellingen van Arunachal.
Bedankt voor de rondtrekkende rino's,
voor de olifanten en kalveren.
Bedankt voor de mooie theeblaadjes,
de ananas en papaya,
de mango en de lychees.

Voor al deze vruchtbare gronden,
voor alle dieren en planten van de regio,
en voor de kansen die we krijgen hier te leven,
verschijnen wij in onze kleurrijke gewaden voor
U, God.
Wij buigen speciaal voor U, om U te loven.
Amen.

*Uit: Uitnodiging tot bezinning; bezinningsboekje Missio België.
Naar: North-East India, bless the Lord. Peace Center, Guwahati.*

Vrouwen met een missie

God,
Wij bidden voor
vrouwen met een missie
in onze kerk en onze samenleving.
Vrouwen die, zoals Pauline Jaricot,
over eigen grenzen heen kijken.
Vrouwen, jong of oud, die
gewoonweg beginnen
en zich niet laten weerhouden door structuren,
maar een klein initiatief de kans geven om te groeien.

God,
Voor al die vrouwen
bidden wij U om kracht en
vooral om uithoudingsvermogen.
Opdat zij ons kunnen inspireren
onze eigen missie vorm te geven en uit te dragen.
Amen.

Marianne Baijens

*Pauline Jaricot was een jonge vrouw die in 1822 het
'Genootschap tot Voortplanting van het Geloof' oprichtte,
het allereerste begin van wat later de Pauselijke Missiewerken
zou worden.*

© teksten: Missio Nederland/Missio Aken | © foto's: H. Schwarzbach



DE 7 SPEERPUNTEN VAN MISSIO



1. Kind in nood



2. Scholing

3. Pastorale
vorming



4. Parochievrijwilligers
helpen



5. Parochiegemeenschap
opbouwen



6. Hun kerk steunen



7. Onze kerk
inspireren



missio

Postbus 93140, 2509 AC Den Haag

070 – 304 74 44

missio@missio.nl

www.missio.nl | www.missiokids.nl

Iban: NL65 INGB 0000 0015 66

Wereldmissiemaand

WERELD MISSIE MAAND

oktober 2019

missio.nl