

A decorative graphic consisting of multiple parallel, wavy lines in the colors of a rainbow (red, orange, yellow, green, blue, purple) that curves across the top of the page.

missio

A photograph of an arched entrance to a settlement. The archway is made of concrete and has the words "JOSEPH" on the left, a cross symbol in the center, and "COLONY" on the right. The archway is set against a brick building. In the background, there are more buildings and a large metal gate.

JOSEPH + COLONY

A group of people, including men and women, are gathered in a dirt courtyard in front of the Joseph Colony entrance. Some are wearing traditional Indian clothing like saris and kurta. One man in a dark blue kurta is talking to a woman in a red jacket. Another man in a yellow shirt is standing nearby. The ground is dusty and there are some small objects scattered around.

Liturgie- en
preeksuggesties

18 oktober 2015
Missiezondag

A photograph of an elderly man with a long white beard and a white turban riding a black bicycle. He is wearing a light-colored jacket and dark pants. The bicycle is a simple, utilitarian model. The background shows a dirt road and a brick wall.

Missiezondag 18 oktober 2015

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Inleiding

In deze brochure vindt u suggesties voor een viering in het weekeinde van Missiezondag 18 oktober. Er is gekozen om geen complete viering uit te schrijven, doch suggesties voor enkele onderdelen mee te geven. Op deze manier kunt u het gemakkelijk inpassen in de plaatselijke gebruiken van uw parochie.

Deze brochure is ook te downloaden van onze website, in een pdf-bestand. Als u de brochure in een word-bestand wilt hebben, kunt u een e-mail sturen aan: m.bajens@missio.nl

1. Katholieken in Pakistan

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen.

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinare burenruzies uit te vechten.

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.

2. Bij de poster

Twee jonge vrouwen in gesprek. De ene een religieuze zuster, de andere een jonge moeder. Stralend kijkt de vrouw naar haar dochtertje. Terwijl ze weinig reden tot lachen heeft. Het leven in het Pakistaanse Sindh is hard, vooral voor vrouwen. Slechte hygiënische omstandigheden en het ontbreken van onderwijs, schuldsavernij en geweld bepalen het leven. Wie hier opgroeit, kent vooral onvrijheid.

Misschien vermoedt de moeder, dat de woorden van zuster Farzana haar leven kunnen veranderen. Of minstens toch het leven van haar dochter. Met de zuster lijkt er ineens veel mogelijk. Zuster Farzana is een gekwalificeerde leerkracht. Ze schoolt de onderwijzers van de dorpsscholen, organiseert hulp voor de schoolkinderen en begeleidt de gezinnen in het dorp. Het is voor haar van belang om niet voor de mensen te werken, maar met de mensen.

“Eigenlijk wilde ik religieuze worden om een leven als een heilige te leiden”, zo beschrijft ze haar levensweg. “Hier heb ik het lijden van de mensen gezien en heb ik begrepen: mijn roeping als zuster is er te zijn voor de mensen, hen te helpen hun leven ter hand te nemen en voor menswaardige levensomstandigheden te strijden.”

De ontmoeting op de poster herinnert aan het Bijbelverhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron. In de ontmoeting met Jezus vindt de vrouw zichzelf, door de manier waarop hij haar waarneemt, naar haar luistert, haar tegemoet treedt in haar werkelijkheid. Deze ervaring heeft ook de jonge moeder: voor haar en voor allen die zijn boodschap horen, wordt Jezus tot bron die onverwoestbaar leven schenkt. Haar hoop komt voort uit de zekerheid dat Jezus de wereld overwonnen heeft en de dood niet het laatste woord heeft. Dit geloof geeft hoop op een door God gegeven toekomst voor alle mensen.

3. MISSIO en Missiezondag

MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. De jaarlijkse collecte op Missiezondag dient niet verward te worden met andere missionaire projecten. Het centrale solidariteitsfonds van MISSIO ondersteunt ook die bisdommen en parochies die geen directe verbinding hebben met geldgevers.

4. Bij de lezingen

“Als de kerk niet dient, dient zij tot niets”. Deze bekende uitspraak van bisschop Gaillot wordt vaak aangehaald. Maar in al zijn eenvoud blijft hij van kracht. En dat niet alleen, het blijft ook nodig deze zin te blijven herhalen.

Macht is immers zo verleidelijk voor mensen. Wij horen het in de evangelielezing waarin gevochten wordt om de beste, machtigste plaats naast Jezus. Beide leerlingen denken vanuit menselijke, wereldlijke macht. Jezus gaat het om iets anders. Niet om de macht zoals de heersers toen (en nu) ten toon spreiden. Het gaat hem om een dienende macht. Ware grootheid van de mens toont zich in het dienstbaar zijn: “wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn”.

En ook: “want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”.

Meer informatie over de katholieke Kerk in Pakistan kunt u vinden op onze website www.missio.nl.

Er is ook een speciale informatiefolder gemaakt voor Wereldmissiemaand over Pakistan. De informatiefolder is gratis verkrijgbaar bij Missio: tel. 070 – 304 74 44, e-mail missio@missio.nl.

Elementen voor een viering

Openingswoord

In gebed verbonden met de katholieke gemeenschappen wereldwijd vieren wij vandaag Missiezondag.

De viering van deze zondag houdt in ons het bewustzijn wakker, dat wij een deel van de wereldkerk zijn. MISSIO / Pauselijke Missiewerken stelt daarom elk jaar de kerk uit een ander land centraal in de Wereldmissiemaand en op Missiezondag. Dit jaar richt onze blik zich op Pakistan.

De christenen in Pakistan vormen een religieuze minderheid in het islamitische land en staan geregeld bloot aan bedreigingen en geweld. De godsdienstvrijheid die door de staat officieel gegarandeerd wordt, beschermt hen in de praktijk nauwelijks. Daarbij komt nog de sociale discriminatie, want vele christenen zijn afkomstig uit de groep van de kastelozen en zijn arm. In deze situatie is het het geloof dat hen staande houdt.

De katholieke kerk in Pakistan werkt naar vermogen bij aan meer gerechtigheid en een vreedzaam samenleven in dit door geweld en corruptie beheerste land. Zo is zij daadwerkelijk een teken van hoop geworden.

In deze viering bidden wij in het bijzonder voor onze broeders en zusters in het geloof, die in Pakistan leven. Maar ook in alle ander landen waar zij een vergelijkbaar lot delen als onderdrukte minderheid.

Openen wij ons in deze viering voor God, voor zijn Woord en voor de gemeenschap van christenen wereldwijd.

Openingsgebed

Goede God,
Maak ons opmerkzaam voor de nood van de mensen in Pakistan en overal waar we verdriet en lijden ontmoeten. Open onze oren en onze harten voor degenen die lijden onder geweld en bedreiging, onder armoede en discriminatie. Maak ons ook ontvankelijk voor de verhalen van hoop die vertellen van toewijding en goedheid, van de moed om te dienen en de gave om lief te hebben. Schenk ons uw boodschap van hoop, uw woord van bevrijding. Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer en broeder. Amen.

Lezingen

Jesaja 53,10-11
Marcus 10,35-45

Voorbeden

Laten wij bidden tot God die in Jezus mens voor de mensen werd.

Goede God,
Wij bidden U:

Voor de christenen in Pakistan,
voor allen die zich moedig tot U bekennen,
ook als ze daarom uitgesloten, bespot of bedreigd worden.

Voor alle mensen die als slaaf moeten leven,
voor allen die veracht worden,
voor allen wiens mensenrechten geschonden worden
en wiens waardigheid met voeten getreden wordt.

Voor allen die van uw bevrijdende liefde getuigen en
daarmee nieuwe levensperspectieven openen voor de uitgestotenen
en bedreigden.

Voor de kerk in Pakistan,
waarmee we in deze wereldmissiemaand verbonden zijn,
dat zij de blijde boodschap van uw liefde,
die vooral aan armen en onderdrukten gericht is,
moedig en geloofwaardig blijft verkondigen
en partij kiest voor de armen en rechtelozen.

Voor alle christenen, hier en over de hele wereld:
dat zij leven vanuit uw liefde,
dat zij getuigen van uw liefde,
en daarmee de wereld veranderen.

Voor allen wiens hart verhard is en
voor allen die religie misbruiken
om macht en geweld uit te oefenen.

Voor vrouwen en mannen van verschillende godsdiensten
die zich inzetten voor tolerantie, wederzijds respect en begrip,
opdat het geloof tot genade en bevrijding van alle mensen wordt.

Voor onze parochiegemeenschap:
dat wij uw liefde leven
in solidariteit met de armen en zwakkeren,
om boodschappers van uw liefde te zijn.

God en Vader, Schepper van de wereld,
wij leggen U onze zorgen en onze hoop voor.
Wij prijzen U door Jezus Christus in de Heilige Geest,
nu en altijd.
Amen.

Aankondiging van de collecte

De collecte van Missiezondag is voor MISSIO.
MISSIO stimuleert de uitwisseling van geloof en leven tussen
christenen wereldwijd. Tegelijkertijd is MISSIO het solidariteitsfonds
van de katholieke Kerk. Rijkere parochies steunen armere parochies
overal ter wereld. Zodat ook zij hun pastorale werk kunnen doen:
vorming van priesters en catechisten, opvang van kinderen,
onderwijs, Bijbelgroepen.
Overal ter wereld wordt vandaag deze collecte gehouden. Alle
gelovigen dragen bij. Wij vragen ook uw bijdrage, zodat de plaatselijke
kerken, zoals bijvoorbeeld in Pakistan, hun pastorale werk kunnen
blijven doen.

Tip: *Als u op Wereldmissiedag van de kinderen (4 oktober) de spaar-
zakjes uitgedeeld hebt, kunt u ze nu laten inzamelen door de
kinderen*

Gebed over de gaven

Goede God,
met brood en wijn
denken wij aan Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
verbind ons aan Hem,
houd ons verbonden met elkaar.
Zo zullen wij uw mensen zijn,
vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eucharistisch gebed XIIB

Vredeswens

Jezus brengt vrede
waar Hij komt.

Dat wij worden als Hij,
dienaar van mensen,
en leven in vrede met God
en met elkaar.

De vrede van Christus.

Slotgebed / Zegenbede

Goede God,
laat ons nu gesterkt door deze viering
uiteen gaan en vol levensvreugde
de taken die U ons heeft toebedacht, vervullen.

Laat ons nooit die mensen vergeten,
die lijden onder grote armoede en ongerechtigheid,
zoals ook veel mensen in Pakistan.
Mogen onze gebeden en gaven van vandaag
bijdragen aan een verbetering van hun leven.

God zegene en behoede u op al uw wegen.
In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Extra gebeden en teksten ter bezinning

God,
alles hebt U geschapen en
U behoedt het wonderbaarlijk.
Door de hele mensheid
en de schepping wordt U geprezen.

Barmhartige Vader,
schenk bevrijding aan al diegenen
die in Pakistan,
maar ook in zoveel andere landen
op deze aarde,
hun levensonderhoud met
dwangarbeid moeten verdienen.
Toon de onderdrukten
Uw liefdevolle gelaat,
en de uitbuiters
Uw bereidheid
onvoorwaardelijk te vergeven.
Zegen Pakistan evenals
ons vaderland
met welbevinden
en vruchtbaarheid,
opdat ieder genoeg heeft
om te overleven.

God van vrede,
schenk vrede aan al diegenen,
die lijden onder politiek terrorisme
en religieus geweld,
die vanwege hun geloof
en hun overtuiging
vervolgd worden.

Jezus,
Verlosser van de mensheid,
U bent als onze broeder met

ons op de weg naar de vrijheid.
Leid ons bij onze inzet
voor de mensenrechten,
voor gerechtigheid
en voor de bevrijding
van de armen, onderdrukten,
achtergestelden en uitgebuitenen.

Heilige Geest,
Gij goddelijke wijsheid,
begeester en verlicht
onze jongeren,
sterk vrouwen en mannen,
en verander ons allemaal.
Laat eendracht heersen
tussen mensen
van verschillende culturen,
religies en naties.

Heilige, Drieëne God,
schenk de volheid des levens
aan al diegenen
Die hun hele bestaan,
hun talenten
en persoonlijke mogelijkheden
inzetten voor de ontwikkeling
en het welzijn van de mensheid.
Gods naam
zal altijd geprezen zijn
door Jezus Christus,
de Heer van onze geschiedenis
en van de eeuwigheid.
Amen.

*Oecumenisch Vredesgebed door Emmanuel Asi, priester in Pakistan;
vertaald uit het Duits.*

Gebed 2

Laten we
een licht ontsteken,
onze hoop
wil stralen:
want U God, bent trouw.
U zorgt voor uw kinderen
in nood en benauwdheid.
Laat ons opstaan
in Uw naam
tegen bedreiging
en geweld.
Laat ons instaan
met Uw woord
voor gerechtigheid
en menswaardigheid.
Laat ons opkomen
in Uw geest
voor begrip
en verzoening.
Open ons hart
en onze handen,
opdat verdriet
verandert in vreugde,
als de gekwelden
Uw goedheid ervaren
door daden van liefde.
Amen.

Gebed 3

God,
Schepper en Almachtige,
U hebt de zwakken
kracht beloofd,
de arbeiders tijd voor ontspanning,
licht op onze weg,
genade voor hen
die voor het gerecht staan,
hulp van boven,
nimmer eindigende toewijding,
nooit stervende liefde.

O God,
Schepper en Almachtige,
help ons,
dat wij onze weg verder gaan
in het vertrouwen van Uw beloftes.

Gebed uit Pakistan

© teksten: Missio Nederland, M.Baijens/Missio Aken
© foto's: H. Schwarzbach

DE 7 SPEERPUNTEN VAN MISSIO

Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de kleuren van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven van parochies wereldwijd.



2. Scholing



1. Kind in nood



4. Parochievrijwilligers helpen



3. Pastorale vorming



6. Hun kerk steunen



5. Parochiegemeenschap opbouwen



7. Onze kerk inspireren

missio

Postbus 93140

2509 AC Den Haag

T 070 304 74 44

E missio@missio.nl

F 070 381 83 55

www.missio.nl

www.missiokids.nl