

## Antwoordkaart

Invullen, uitknippen en opsturen  
(in envelop zonder postzegel) naar  
MISSIO, Antwoordsnummer 1434,  
2509 WB Den Haag

**Ja**, ik wil het werk van MISSIO steunen

- ik word donateur en ontvang graag het donateursblad MISSIO Berichten
- ik wil graag meer informatie over MISSIO
- ik wil graag een proefnummer van het tijdschrift Kerk Wereldwijd
- ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen op mijn e-mail adres

dhr/mevr

adres

postcode

woonplaats

telefoon

e-mail



**MISSIO  
WERELD  
MISSIE  
MAAND**

**ING 1566**

MISSIO Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.

### Oktober is Wereldmissiemaand

Dit jaar besteedt MISSIO Nederland aandacht aan de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.

Het eerste weekend van oktober (5 en 6 oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Op **Missiezondag 20 oktober** wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.

MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

### Wilt u het werk van MISSIO steunen?

Geef dan uw bijdrage op  
Rekening 1566, t.n.v. MISSIO  
Wereldmissiemaand, te Den Haag.  
Of vul de antwoordkaart in.

Materialen voor Wereldmissiemaand en meer informatie over de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania kunt u vinden op onze website [www.missio.nl](http://www.missio.nl).

**missio**

Postbus 93140, 2509 AC Den Haag  
t 070 304 74 44 E [missio@missio.nl](mailto:missio@missio.nl)  
[www.missio.nl](http://www.missio.nl)

### Colofon

Foto's: Missio Schweiz, Ostermann,  
Michel Teksten: Missio Schweiz en  
Missio Nederland Lay out: Beelenkamp  
Ontwerpers Druk: Kooiman Drukkerwerk



Tanzania  
**Gods Woord**

Steun Kleine Christelijke  
Gemeenschappen

**MISSIO  
WERELD  
MISSIE  
MAAND**

**ING 1566**



**missio**





## Tanzania

**Geografie:** 947.300 vierkante km (23 x Nederland). Water vormt op veel plekken de natuurlijke grens: Indische Oceaan, Malawimeer, Tanganyikameer en Victoriameer.

**Hoofdstad:** Dodoma. Regeringszetel in Dar Es Salaam.

**Inwoneraantal:** 43,6 miljoen. Ruim 40% is jonger dan 14 jaar.

**Gezondheid:** Meer dan 1,4 miljoen mensen leeft met hiv/aids. De grootste doodsoorzaak is malaria.

**Religie:** De eilanden en de kustregio's zijn overwegend islamitisch; in het binnenland overheerst het christelijke geloof.

## Katholieke Kerk



Vanaf de 16e eeuw trokken missionarissen naar Tanzania en maakte de bevolking kennis met het christendom. Tegenwoordig zijn er een kleine acht miljoen katholieken in het land. De Katholieke Kerk heeft 34 bisdommen. De bisschoppenconferentie van Tanzania is lid van de SECAM, het symposium van de bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar en van AMECEA, het verband van Oostafrikaanse bisschoppenconferenties.

## Kleine Christelijke Gemeenschappen

De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen en te praten over hun zorgen. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.



## Samen bidden

Om zes uur 's ochtends komt in Maua de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen. Cyrill: "In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden."



## Meewerken in de gemeenschap

Hoewel ze pas 20 jaar is, heeft Jackline al veel ervaring met de Kleine Christelijke Gemeenschappen. Ze vertelt: "Ik ben al vanaf mijn geboorte betrokken bij onze groep. Hier heb ik geleerd hoe ik kan leven, hoe ik mijn ouders kan respecteren, hoe ik kan bidden, hoe ik weerstand kan bieden aan het kwaad, zoals prostitutie en diefstal. Ik heb geleerd hoe ik in de gemeenschap kan meewerken."

## Gods familie

In de parochie Tandale in Dar Es Salaam bestaan 37 Kleine Christelijke Gemeenschappen. Dat zijn er veel, maar volgens pastoor Jean-Noël zijn ze nodig, "want het gaat erom een kleine familie te vormen, niet een te grote groep. Iedereen moet zijn burens kennen, hun vreugdes en hun verdriet. In een grote gemeenschap is dat moeilijker. De Kerk is Gods familie. Deze familie van God moet in kleine groepen geleefd worden."



## Een heilige plaats



In Sanya Juu worden toekomstige catechisten opgeleid. Eén van hen is de 64-jarige John Florentin. Hij is getrouwd, heeft vijf kinderen en was leraar op een basisschool. "Toen wij een kerk wilden bouwen en om financiële hulp vroegen, zei men, dat we eerst een gemeenschappelijke ruimte moesten bouwen waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Dat vind ik geen goede zaak. Een kerk moet een heilige plaats zijn."



MISSIO  
WERELD  
MISSIE  
MAAND

ING 1566

Tanzania  
**Gods Woord**  
Steun Kleine Christelijke  
Gemeenschappen