

**DE 7 SPEERPUNTEN  
VAN MISSIO**

Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de kleuren van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven van parochies wereldwijd.



missio

Postbus 93140  
2509 AC Den Haag  
T 070 304 74 44  
E [missio@missio.nl](mailto:missio@missio.nl)  
F 070 381 83 55  
[www.missio.nl](http://www.missio.nl)  
[www.klap.net](http://www.klap.net)  
[www.missiokids.nl](http://www.missiokids.nl)



**Liturgie- en  
preeksuggesties**

**22 en 23 oktober 2011**  
Missiezondag

## Missiezondag 22 en 23 oktober 2011

### Inleiding

In deze brochure vindt u suggesties voor een viering in het weekeinde van 22 en 23 oktober. Er is gekozen om geen complete viering uit te schrijven, doch suggesties voor enkele onderdelen mee te geven. Op deze manier kunt u het gemakkelijk inpassen in de plaatselijke gebruiken van uw parochie.

## Bouwstenen voor de overweging

### **1. De vreemdeling en het voornaamste gebod**

Eigenlijk behoeven beide lezingen amper toelichting. Ze zijn heel direct en concreet, helder en duidelijk. Wij moeten vreemdelingen niet slecht behandelen en weduwen en wezen geen onrecht aandoen. Duidelijker kan haast niet.

Maar als wij kijken naar de dagelijkse praktijk, dan is het blijkbaar toch niet zo makkelijk en duidelijk. In Nederland hebben wij allerlei regels en wetten om vreemdelingen en vluchtelingen te beschermen. Maar blijkbaar tot op zekere hoogte. Niet iedere vreemdeling die ons land binnenkomt mag blijven.

Helaas kunnen de regels niet voorkomen dat vreemdelingen slecht behandeld worden. Asielzoekerscentra zijn bepaald geen paradijzen. Regels alleen zijn niet voldoende.

De tekst in Exodus geeft een heel sterk argument om de vreemdelingen in ons midden goed te behandelen. “Want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond”.

Eens ben je zelf vreemdeling geweest, je zou dus moeten weten hoe dat voelt, ontheemd zijn. En je kunt het ook zo weer worden, de vreemde te midden van alle andere.

Als katholieke christenen horen wij bij een grote katholieke geloofsgemeenschap, de Wereldkerk. Mensen in Afrika en Azië geven op andere manieren uiting aan hun geloof dan wij. In onze nuchtere Nederlandse ogen wellicht ‘vreemd’.

Wij kunnen proberen ons open te stellen voor medegelovigen elders in de wereld. Het christendom in het westen neemt af en wordt steeds kleiner, terwijl de katholieke kerk in Azië en Afrika steeds groeit.

Wij kunnen leren en ons laten inspireren door de geloofsbeleving en spiritualiteit van katholieken in Vietnam. Een spiritualiteit van eerbied en ontzag voor het heilige, voor God.

Dat is ook waar Missiezondag voor bedoeld is. Natuurlijk om te collecteren voor de parochies in Vietnam en elders op de wereld, zodat zij hun pastorale werk kunnen doen. Maar vooral om te beseffen dat wij allemaal bij elkaar horen in een grote geloofsgemeenschap, met alle vreemde elementen die daarbij horen, maar die zo verrijkend zijn. Wij geloven allen in dezelfde God en diezelfde Jezus Christus.

Jezus roept ons op om de naaste te beminnen als onszelf. En wie de naaste is maakt hij ons elders duidelijk in de bekende parabel over de barmhartige Samaritaan. Vanuit die liefde behandelen wij onze naaste goed, vreemdeling of bekende, dichtbij of veraf. Mens-zijn verbindt ons met elkaar. Maar er is iets dat ons nog meer met elkaar verbindt en dat is God: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand".

Mensen hebben elkaar nodig, maar mensen hebben ook God nodig en andersom. Dat is de overtuiging van vele Vietnamese katholieken. Zoals yin en yang elkaar nodig hebben en in balans houden, zo hebben God en mens elkaar nodig.

## **2. Wereldmissiemaand: Vietnam**

In de jaren '80 kwamen veel Vietnamezen als bootvluchteling naar Nederland. Als vreemdelingen kwamen ze binnen. Velen hebben hier een bestaan opgebouwd. En het karretje met de Vietnamese loempia's voor de supermarkt hoort inmiddels gewoon bij het Nederlandse straatbeeld.

Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië.

De spiritualiteit van de Vietnamese katholieken kenmerkt zich door een houding van eerbied en respect voor het heilige. Mensen hebben een grote gevoeligheid voor het mystieke. Het bekende oosterse yin en yang principe komt terug in de overtuiging dat God en mens elkaar nodig hebben. Hemel en aarde zijn op elkaar betrokken. Acceptatie

van je situatie en dankbaarheid voor wat je hebt zijn andere kenmerken. Ieder heeft een eigen plek, maar mensen en God hebben elkaar nodig.

Hoewel er officieel vrijheid van godsdienst is, controleert de staat religieuze uitingen. In 1975, na de Vietnamees-Amerikaanse oorlog werden veel kerken gesloten. Grond van de kerken werd onteigend en religieuze leiders werden naar heropvoedingskampen gestuurd op verdenking van samenwerking met de Amerikanen. Inmiddels is er veel veranderd. Toch zijn er nog beperkingen. Zo moeten de wijdingen van priesterkandidaten goedkeuring van de staat hebben. Ook bepaalt de overheid het aantal seminaristen. Functionarissen van de regering zijn regelmatig bij religieuze vieringen om te horen wat er gezegd wordt.

***Meer informatie over Vietnam kunt u vinden in de Parochiekrant die speciaal voor Wereldmissiemaand gemaakt is.***

***De krant is gratis verkrijgbaar bij Missio: tel. 070 – 304 74 44, e-mail [missio@missio.nl](mailto:missio@missio.nl), website [www.missio.nl](http://www.missio.nl)***

## Elementen voor een viering

### Openingswoord

Welkom op Missiezondag.

Vandaag komen in alle parochies overal op de wereld gelovigen samen om voor elkaar te bidden en het werk van Missio te steunen. Dit jaar gaan onze gebeden uit naar Vietnam. Een land dat bekend is van de Vietnamoorlog en de bootvluchtelingen. Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke geloofsgemeenschap in Zuid-Oost Azië. Het is niet zonder gevaar om in het communistische land voor je geloof uit te komen, ondanks het feit dat er officieel vrijheid van godsdienst heerst.

Maar ondanks de beperkingen groeit de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en doet ze veel voor de mensen aan de rand van de samenleving: de minderheden in de berggebieden, de aidswezen in de steden. Onze medegelovigen proberen er handen en voeten te geven aan het woord van Jezus dat wij vandaag in het evangelie horen:

“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”

### Openingsgebed

Goede God,  
op deze dag van de Wereldkerk  
vragen wij U  
ons hart te openen  
voor de vreemdeling,  
voor de ander die onze naaste is,  
voor onze medegelovigen  
overal ter wereld.  
Samen zijn wij één geloofsgemeenschap,  
hoe verschillend wij ook zijn.  
Dit vragen wij U  
door Hem die voor ons allen  
het grote voorbeeld is:  
Jezus Christus.  
Amen.

### Lezingen

Exodus 22, 20-26

1 Tessalonicenzen 1, 5c-10

Matteüs 22, 34-40

### Overweging

Voor de overweging kunt u gebruik maken van de bouwstenen in de inleiding.

### **Voorbede**

Laten wij bidden tot God  
die in Jezus  
mens voor de mensen werd.

Wij bidden U  
voor de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam,  
die trouw blijft aan haar opdracht  
te getuigen van haar geloof  
en zorg te dragen voor de naaste.  
Geef onze medegelovigen  
kracht en wijsheid.

Wij bidden U  
voor de vreemdelingen  
hier in Nederland.  
Van overal ter wereld  
zoeken zij hun toevlucht bij ons.  
Geef dat wij ons hart laten spreken  
en hen tegemoet treden als onze naaste.

Wij bidden U  
voor onze eigen geloofsgemeenschap  
hier bijeen.  
Voor allen die zich inzetten  
voor hun medemens in nood:  
vreemdelingen, armen, zieken.  
Geef hun de kracht van uw Geest.

Goede God,  
verhoor onze gebeden voor uw kerk over de hele wereld.  
Geef dat ze gegrondvest blijft op Jezus Christus.  
Maak ons tot zijn getuigen, in woord en daad,  
vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen.

### **Aankondiging van de collecte**

De collecte van Missiezondag is voor Missio.  
Missio is het grote solidariteitsfonds van de katholieke kerk. Rijkere parochies steunen armere parochies overal ter wereld. Zodat ook zij hun pastorale werk kunnen doen: vorming van priesters en catechisten, opvang van kinderen, onderwijs, Bijbelgroepen. Dit jaar staat Vietnam centraal. Veel religieuzen en priesters doen pastoraal werk onder de minderheden in de bergen, waar nog veel armoede heerst. Ook de parochies in het noorden van het land ontberen de noodzakelijke faciliteiten. Zusters zorgen voor opvang van aidswezen. In veel parochies wordt voorlichting gegeven over de gevaren en gevolgen van verslaving en tienerzwangerschap. De katholieke kerk in Vietnam heeft onze financiële steun nodig. Graag uw bijdrage in de collecte.

**Tip** Als u op Wereldmissiedag van de kinderen (1 en 2 oktober) de spaarzakjes uitgedeeld hebt, kunt u ze nu laten inzamelen door de kinderen.

### **Slotgebed**

Goede God,

Uw woord hebben wij gehoord,

Uw gaven hebben wij gedeeld.

Wij vragen U:

Help ons solidair te zijn

met de vreemdeling,

weduwen en wezen,

en allen die in armoede en onvrijheid moeten leven.

Sterk ons met uw Geest

om voort te gaan op de weg

van Jezus uw Zoon,

tot welzijn van allen.

Amen.

### **Extra teksten en gebeden**

#### **Onze Lieve Vrouw van La Vang**

Heilige Maria,

Vrouwe van La Vang

Moeder van hemel en aarde

U prijzen wij

genadevolle en goedgunstige vrouw

die goede en kwade mensen helpt

Heilige Maria,

Vrouwe van La Vang

U troost terneergedrukte

en uitgeputte mensen

U verzacht het verdriet en de pijn

van de ontmoedigde zieken

Heilige Maria,

Vrouwe van La Vang

U bent de heldere maan van liefde

die de weg van de mensheid verlicht

Ons leven is een woeste zee vol gevaar

Wij vertrouwen op u

voor onze veiligheid en vrede



## Gebed van bootvluchtelingen

Verloren in de stormen  
op de open zeeën  
drijft onze kleine boot.  
Wij zoeken naar land  
in dagen en nachten zonder eind.

Wij zijn als het schuim  
op de oceaan.  
Wij zijn als stof  
dat zweeft in de ruimte.  
Onze noodkreet verwaait  
in het huilen van de wind.

Zonder voedsel, zonder water,  
liggen onze kinderen daar,  
uitgeput en mager  
totdat ze nooit meer huilen.

Wij zien uit naar land,  
maar worden weggestuurd van elke kust.  
Onze noodsignalen zijn vergeefs,  
veel schepen varen door.  
Hoeveel bootjes zijn er al vergaan?  
Hoeveel gezinnen al begraven in de golven?

Heer Jezus, luistert U naar ons gebed?  
Heer Boeddha, hoort U onze noodkreet?  
Medemensen, horen jullie onze stem  
vanuit de afgrond van de dood?  
Vaste oever,  
wat verlangen wij naar jou.

*Uit: Wereldwijd Brevier 2, Bidden met de armen, 1986.*

## Gebed om vrede

Graag wil ik enkele dingen zeggen,  
simpel als een veld vol rijst,  
of een stille zondagmorgen.  
Laat me alstublieft  
de lucht van gisteren weer ademen,  
laat kinderen dartelen in de zon  
met vliegers over bamboebruggen.

Een lapje grond dat is genoeg,  
met een rijtje bamboe eromheen  
en een poortje om erin te komen.  
Geliefden kunnen daar samen praten  
en oma's keuvelen er met elkaar.

Geef alstublieft die dingen terug,  
ze zijn toch klein en o zo simpel  
als een vogel en zijn zang,  
als een moeder met haar baby,  
als een gedicht uit vroeger tijd.

*Hoang Minh Nhan*

*Uit: Wereldwijd Brevier 2, Bidden met de armen, 1986.*

## **Je hebt één vaderland**

Een klok luidt, diep en ernstig  
Vietnam bidt.

Een klok luidt, bewogen en treurig,  
Vietnam huilt.

Een klok weerklinkt, roerend en meeslepend,  
Vietnam zegeviert.

Een klok klinkt, helder en verheven,  
Vietnam hoopt.

Je hebt een vaderland, Vietnam,  
een land, geliefd, zovele eeuwen lang.  
Het is je trots, het is je vreugde.  
Heb zijn bergen lief en zijn rivieren,  
zijn landschap van fluweel en van satijn.  
Heb zijn glorievolle verleden lief.  
Houd van zijn werkzame volk.  
Houd van zijn dappere krijgers.

Machtig doorstromen rivieren het land,  
maar ook het bloed van zijn volk.  
De bergen zijn er hoog verheven,  
hoger nog zijn de stapels beenderen.

Het land is smal, maar groot is zijn streven.  
O, klein land met een grote naam!

Dien je land met heel je hart,  
wees je land trouw.  
Verdedig het met je lichaam en je bloed,  
bouw het op met je hart en je verstand.  
Blij om de vreugde van je broeders,  
bedroefd om de droefheid van je volk.

Eén Vietnam,  
één volk,  
één ziel,  
één cultuur,  
één traditie.

Als katholiek van Vietnam  
moet je des te meer houden van je vaderland!  
De Heer leert het je, de kerk vraagt het je.  
Dat de liefde voor je land het bloed zal bezielen,  
dat door je stroomt.

*Franciscus Xaverius Nguyen Van Thuan*